

De siger til os
Vi er forræddere
De siger til os
At det er os, der tilintetgør Israel
De siger til os
Vi er kriminelle

Men vi siger til dem:
De kriminelle er de
Der startede denne
Kriminelle og unødvendige krig!

En unødvendig krig
Fordi det var muligt at stoppe Kassam-raketterne
Hvis regeringen
Stoppede blokaden
Af de 1½ million
Indbyggere i Gaza

En kriminel krig
Fordi den, oveni alt andet
Indgår åbent og skamløst
I Ehud Barak's og Tzipi Livni's
Valgkampagne

Jeg anklager Ehud Barak
For at udnytte IDF-soldaterne
For at få flere pladser i Knesset

Jeg anklager Tzipi Livni
For at forsvare gensidig nedslagtning
For at blive
Premierminister

Jeg anklager Ehud Olmert
For at forsøge at dække over
Råddenskab og korruption
Med en katastrofal krig

Jeg anråber dem
Fra denne scene
På vegne af disse
Modige og anstændige tilhørere:
Stop krigen omgående!
Stands med at udgyde
Vores soldaters og civiles blod uden grund!

Stands med at udgyde
Indbyggerne i Gazas blod!

Landinvasionen
Vil udløse
Endnu en katastrofe
En gensidig massakre
Og endnu mere
Rædselsfulde krigsforbrydelser!

Når denne krig er slut
Vil ingen general
Kunne sætte foden
På europæisk jord
Uden frygt for at blive arresteret
For krigsforbrydelser.

Vi får at vide
At der ikke er noget alternativ.
Det er ikke sandt!!!
En våbenhvile er mulig, også nu,
I dette minut,
Hvis vi vil afslutte
den dræbende belejring,
Hvis vi tillader Gazas befolkning
at leve i værdighed,
Hvis vi taler med Hamas

Jeg ønsker at sige til
Folk i syden
Folk i Sderot,
Ashdod og Beersheba:
Vi kender jeres smerte –
Skønt vi ikke bor hos jer,
Kender vi den.
Men vi ved også
At denne krig
Ikke vil ændre jeres situation.
Politikerne udnytter jer.
Politikerne fører en krig
På jeres bekostning.
Det ved I også!
Jeg opfordrer jer
Olmert, Barak og Livni:

Send ikke soldater ind i Gaza-striben!
I vil alle tre blive anklaget for krigsforbrydelser!
I vil alle tre komme til at betale prisen!

(Folke)masserne i Israel
Der hilser jer nu
Vil straffe jer i morgen.
Det skete i den anden Libanon-krig
Det vil ske
Igen, denne gang!

Og jer, der står her
Kvinder og mænd,
Unge og gamle,
Jøder og arabere,
I som har protesteret
Mod denne horrible krig
Fra den første dag,
Fra det første minut,
Isolerede og fordømte –
I er de virkelige helte!

I kan være stolte,
Meget stolte,
For I står midt i
En orkan af hysteri og uvidenhed,
Og er ikke fejlet væk af den!
I bevarer jeres forstandighed,
Ikke bare hjemme
Men her, på gaden!

Millioner verden over ser jer,
Hilser jer,
Hilser hver enkelt af jer.

Som et menneske,
Som israeler,
Som fredselskende,
Jeg er stolt
Over at være her i dag.